



## In de bos

Alle kiender bin mit juf Anneke in de bos.  
 Daor liggen allegere blatties op 'e grond.  
 Brunen, rooien en gele blatties.  
 Sommige bomen bin hielendal bloot!  
 Dat gaot zo as et haast is.  
 'Wie wet wat dit is?', vragt juf.  
 Ze hoolt een bruun dinkien omhogens.  
 'Dat is een beukeneutien', zegt Geke.  
 D'r liggen nog meer dingen op 'e grond:  
 kestanjes, takkies en ekkelties.  
 Juf het een grote tasse mitneumen.  
 'Doe de mooiste dingen hier mar in,' zegt juf,  
 'doukies leggen we alles in de klasse op  
 een taofel daele.  
 Dan is 't in de klasse ok een betien haast.'  
 Alle kiender beginnen te zuken.  
 Marije het al een mooi rood blad vunnen.  
 Keimpe een grote toeke.  
 Mar die past niet in de tasse.  
 'Laot die mar liggen', zegt juf.  
 Geke het nog niks.  
 Mar daor, achter die struken zicht ze wat.  
 Hiel wat moois.  
 Et is een keboolter.  
 'Hoj', zegt Geke tegen de keboolter.  
 'Hoj', zegt de keboolter.  
 'Wat doej?', zegt Geke  
 'Wat doej?', zegt de keboolter  
 'Hool op!', zegt Geke.

'Hool op!', zegt de keboolter.  
 'Stommerik!', zegt Geke.  
 'Stommerik!', zegt de keboolter.  
 Inienen ropt juf: 'Geke! Waor bin ie?'  
 Geke draeft hadde naor juf toe.  
 'Juf! Ik heb een keboolter vunnen!', zegt Geke  
 'Neem ie de keboolter ok mit naor de klasse?',  
 ragt juf.  
 'Nee,' zegt Geke, 'dat wil ik niet.  
 Want et is niet zoe'n lieve keboolter.  
 Et is een stoute keboolter.'  
 En stoute keboolters, die moe'n mar mooi in  
 de bos blieden!

